



Naam: _____

Colofon

Groep8musicals.nl

Copyright tekst © 2013 José van Dam-Vuijk

Muziek: Martin Verheesen

Zang: Marieke Westenenk, Damion Grey, Martin Verheesen

Illustratie: Alex van Koten

Vormgeving menu: Jasper Hopman

Alle rechten voorbehouden

www.groep8musicals.nl

Kapitein Goudbaard geeft nooit op!

Overzicht rollen per scène voor 42 rollen in de oorspronkelijke setting													
	Rollen	tekstbeurten	solo zang	leerling	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Kapitein Goudbaard	97	lied 6		x	x	x	x	x	x	x	x	x
2	Pien Piraat (Boekanier)	54	lied 1 + 6		x	x	x	x	x	x	x	x	x
3	Zwartbaard (Boekanier)	50			x	x	x	x	x	x	x	x	x
4	Barbarossa (Boekanier)	44	lied 2		x	x	x	x	x	x	x	x	x
5	Barrbaard (Vrijbouter)	61			x	x	x	x	x	x	x	x	x
6	Vlasbaard (Vrijbouter)	49			x	x	x	x	x	x	x	x	x
7	Krentebaard (Boekanier)	39			x	x	x	x	x	x	x	x	x
8	Grijpgraag (Vrijbouter)	40			x	x	x	x	x	x	x	x	x
9	Trouwhand (Boekanier)	41			x	x	x	x	x	x	x	x	x
10	Pluisbaard (Vrijbouter)	45			x	x	x	x	x	x	x	x	x
11	Aad (Vrijbouter)	44			x	x	x	x	x	x	x	x	x
12	Pier (Vrijbouter)	44			x	x	x	x	x	x	x	x	x
13	Strik (Boekanier)	41			x	x	x	x	x	x	x	x	x
14	Lint (Boekanier)	39			x	x	x	x	x	x	x	x	x
15	Baardless (Vrijbouter)	35			x	x	x	x	x	x	x	x	x
16	Prikbaard (Boekanier)	34			x	x	x	x	x	x	x	x	x
17	Plakbaard (Vrijbouter)	39			x	x	x	x	x	x	x	x	x
18	Grote Pier (Boekanier)	35			x	x	x	x	x	x	x	x	x
19	Hannes (Boekanier)	36			x	x	x	x	x	x	x	x	x
20	Jatmans (Vrijbouter)	31			x	x	x	x	x	x	x	x	x
21	De Gesel van de West	5					x						
22	Jan Haring	15							x	x	x	x	x
23	Hans Wijting	12							x	x	x	x	x
24	Adriaan Schol	4							x	x	x	x	x
25	Anna Dolfijn	5							x	x	x	x	x
26	Aaltje Paling	3							x	x	x	x	x
27	Grietje Kuit	7							x	x	x	x	x
28	Truusje Gup	7							x		x	x	x
29	Miep Sneep	8							x		x	x	x
30	Neeltje Kwabaal	11							x		x	x	x

Kapitein Goudbaard geeft nooit op!

Overzicht rollen per scène voor 32 rollen voor 20 leerlingen													
	Rollen	tekstbeurten	solo zang	leerling	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Kapitein Goudbaard	97	lied 6		x	x	x	x	x	x	x	x	x
2	Pien Piraat (Boekanier)	54	lied 1 + 6		x	x	x	x	x	x	x	x	x
3	Zwartbaard (Boekanier)	50			x	x	x	x	x	x	x	x	x
4	Barbarossa (Boekanier)	44	lied 2		x	x	x	x	x	x	x	x	x
5	Barrbaard (Vrijbouter)	62			x	x	x	x	x	x	x	x	x
6	Vlasbaard (Vrijbouter)	49			x	x	x	x	x	x	x	x	x
7	Krentebaard (Boekanier)	39			x	x	x	x	x	x	x	x	x
8	Grijpgraag (Vrijbouter)	40			x	x	x	x	x	x	x	x	x
9	Trouwhand (Boekanier)	41			x	x	x	x	x	x	x	x	x
10	Pluisbaard (Vrijbouter)	46			x	x	x	x	x	x	x	x	x
11	Aad (Vrijbouter) (d22)	38			x	x	x	x					
12	Pier (Vrijbouter) (d23)	38			x	x	x	x					
13	Strik (Boekanier) (d25)	35			x	x	x	x					
14	Lint (Boekanier) (d28)	33			x	x	x	x					
15	Baardless (Vrijbouter) (d26)	28			x	x	x	x					
16	Prikbaard (Boekanier) (d21;27)	28			x	x		x					
17	Plakbaard (Vrijbouter) (d24;32)	33			x	x	x	x					
18	Grote Pier (Boekanier) (d31)	29			x	x	x	x					
19	Hannes (Boekanier) (d30)	28			x	x	x	x					
20	Jatmans (Vrijbouter) (d29)	25			x	x	x	x					
21	De Gesel van de West (d16;27)	5					x						
22	Jan Haring (d11)	16							x	x	x	x	x
23	Hans Wijting (d12)	12							x	x	x	x	x
24	Adriaan Schol (d17;32)	5							x	x	x	x	
25	Neeltje Kwabaal (d13)	10							x	x	x	x	x
26	Marieke Spiering (d15)	4	lied 3 (rap)						x		x	x	x
27	Bloys de Waterman (Orakel) (d16;21)	8									x	x	x
28	Corrie Bot (d14)	19							x	x	x	x	x
29	Corneel H. Bleek (20)	13	lied 5 (sprekend)						x			x	x
30	Joris Zwaardvis (d19)	3	lied 3 (rap)						x		x	x	x
31	Piet Slibtong (d18)	7	lied 3 (rap)						x		x	x	x
32	Burgemeester koekenbakker (d17;24)	13											x

Rollen

Rollen	Naam leerling		Naam leerling
De Piraten:		De Gazeuses en Ridder van de reinheid:	
Kapitein Goudbaard		Jan Haring	
Pien Piraat		Hans Wijting	
Zwartbaard		Adriaan Schol	
Barbarossa		Anna Dolfijn	
Barrbaard		Aaltje Paling	
Vlasbaard		Grietje Kuit	
Krentebaard		Truusje Gup	
Grijpgraag		Miep Sneep	
Trouwhand		Neeltje Kwabaal	
Pluisbaard		Jacob Witvin	
Aad		Michiel van Kabeljauw	
Pier		Marieke Spiering	
Strik		Bloys de Waterman	
Lint		Corrie Bot	
Baardless		Saartje Zalm	
Prikbaard		Cornelis Clownvis	
Plakbaard		Corneel H. Bleek	
Grote pier		Alida Snoek	
Hannes		Joris Zwaardvis	
Jatmans		Piet Slibtong	
De gesel van de West		Burgemeester koekenbakker	

Inhoud

Colofon.....	2
Rollen.....	3
Scène 1: Kapitein Goudbaard is boos!.....	5
Lied 1: Yohoho kom maar hier met die fles Choco!.....	5
Scène 2: Piratenregels.....	8
Lied 2: Mama.....	9
Scène 3: Het spookt.....	11
Scène 4: Haaiensnack.....	15
Lied 3: Yohoho kom maar hier met die fles Choco! (Reprise).....	16
PAUZE.....	17
Scène 5: De weg naar Prikkevest.....	18
Lied 4: Eau de Gazeuse Rap.....	18
Scène 6: Door de poort.....	21
Scène 7: Het Orakel vertelt.....	22
Scène 8: Stralend schoon.....	25
Lied 5: Lekker schoon is heel gewoon.....	25
Scène 9: De nieuwe Kapitein.....	27
Lied 6: Een piraat geeft nooit op!.....	29

Scène 1: Kapitein Goudbaard is boos!

Op het schip 'De Woeste Baarden' zijn de piraten bezig. (Dit kan al als de ouders nog binnen komen) 2 vegen het dek, 2 drinken een fles Choco, 2 piraten en de kok schillen aardappelen in een grote pan, 1 kijkt met een verrekijker, 1 staat ernaast en houdt het kompas bij een kaart, 3 hangen een hengeltje uit en proberen vis te vangen, 3 liggen ergens te slapen, 3 spelen een dobbel of kaartspel. Kapitein Goudbaard loopt rond. (Meerdere piraten kunnen toegevoegd worden met een handeling naar keuze.)

(cd1)

We horen zeegeluiden, meeuwen, kraken van de mast.

Dan klinkt er 1 muziekinstrument alsof iemand begint te spelen en ineens barst het piratenlied los.

Lied 1: Yohoho kom maar hier met die fles Choco!

We zijn een stel piraten
van het goede soort
We plunderen, drinken vaten
leeg, zo als het hoort
Hé!

Yohoho kom maar hier met die fles choco
Yohoho een piraat die doet dat zo
Hé Hop Hé Hop
Geen schat te groot
Geen zee te klein
Het is pas fijn om piraat te zijn

Met het schip de Woeste Baarden
varen wij het zeegat uit
maar één ding dat we willen
dat is een vette buit
Hé!

Yohoho kom maar hier met die fles choco
Yohoho een piraat die doet dat zo
Hé Hop Hé Hop
Geen schat te groot
Geen zee te klein
Het is pas fijn om piraat te zijn

Kapitein Goudbaard vaart al jaren
de zeven zeeën rond
Heeft een schat in elke haven
zwart, bruin, rood en blond
Hé!

Yohoho kom maar hier met die fles choco
Yohoho een piraat die doet dat zo
Hé Hop Hé Hop
Geen schat te groot
Geen zee te klein
Het is pas fijn om piraat te zijn
Maar soms bij volle maan
zien we Kapitein Goudbaard staan

Hij staat daar maar te turen
Hij doet dat vele uren
En na een flinke zucht
Een teug vol frisse zeelucht
Kijkt hij ons droevig aan
en zegt...
laten we maar gaan

We zijn een stel piraten
kiezen het ruime sop
Bliksem, storm, donder
We geven nooit op!
Hé!

Yohoho kom maar hier met die fles choco
Yohoho een piraat die doet dat zo
Hé Hop Hé Hop
Geen schat te groot
Geen zee te klein
Het is pas fijn om piraat te zijn
Hé Hop Hé Hop
Geen schat te groot
Geen zee te klein
Het is pas fijn om piraat te zijn

Aad: Hé, Pier.
Pier: Ja, Aad?
Aad: Moet je eens kijken naar de Kapitein.
Pier: Alle haaien nog aan toe zeg, die ziet er kwaad uit.
Aad: Ja.
Goudbaard: Pier, Aad! Kom hier! Arrrrr.
P en A: Ja Kapitein.

Kapitein Goudbaard kijkt ze kwaad aan

P en A: Arrrr. (hard)
Goudbaard: Waarom staat er geen vat met Choco in mijn hut? Jullie... Jullie...Schuimkragen!
Aad: Oh, dat vat met Choco...
Pier: Ja, hmmm, dat hebben we, hmmm, overboord laten vallen.
Goudbaard: Arrrr, garnalen! Dat zijn jullie. Haal een nieuwe!
P en A: Jawel Kapitein.
Goudbaard: Krentebaard, waar zit je? Jij, jij, glibberige kwal.
Krentebaard: Hier Kapitein, Arrrr!
Goudbaard: Gister was het eten gruwelijk! Vanavond moet het beter anders laat ik je kielhalen.
Begrepen!
Krentebaard: Jawel Kapitein!
Goudbaard: Strik!
Strik: Jawel Kapitein?

Goudbaard kijkt haar kwaad aan

Strik: Arrr!
Goudbaard: Dit stuk van het dek moet beter gedweild worden. Alle haaien nog aan toe, moet ik alles zelf doen? En Lint, repareer dat zeil!
Strik en Lint: Jawel Kapitein! Arrr!

Barbarossa maakt haar nagels schoon met een kromzwaard en zwartbaard kamt haar baard uit, ze versiert haar baard met rode strikjes. Ondertussen neuriën ze Yohoho, met een fles Choco.

Goudbaard: Wel alle stinkende octopussen nog aan toe. Dat zit hier een beetje te niksen. Ga aan 't werk!
Zwartb en Barbarossa: Ja Kapitein, natuurlijk Kapitein, meteen Kapitein.
Zwartbaard: Zo, zo, die is chagrijnig.
Barbarossa: Hij heeft vast weer last van zijn stramme botten.
Pluisbaard: Of van zijn staar.
Baardless: Of zijn prostaat.
Vlasbaard: Ik denk zijn wiebeltenen.
Strik: Nee, zijn waterwrat.
Lint: Nee joh, zijn loopneus.
Prikbaard: Haaruitval.
Plakbaard: Zwakke blaas.
Grote Pier: Cholesterol.
Trouwhand: Zweetvoeten.
Hannes: Maagzweer.
Jatmans: Losse handjes.
Grijpgraag: k-k-k-k-Klappertandjes.

Even stilte en ze bulderen allemaal van 't lachen.

Barbarossa: Oh, Kapitein Goudbaard komt terug. Ssst, anders hebben we grote problemen.
Zwartbaard: Ssst, stil nou. Alle haaien nog aan toe zeg, hij ziet er wel heel woest uit.
Goudbaard: Smerige Schimmel, Arrr! Zwartbaard en Barrbaard, luister goed! Ik ben oud. *(de volgende zinnen mimen ze allebei na)* Wel alle haaiëntanden bij elkaar, ik verdien het om mijn oude botten te laten rusten. Het is genoeg geweest. We zijn op zoek naar het reglement van de Gesel van de West; mijn over over over over over over over grootvader. Daar staat precies in hoe ik mijn opvolger kan vinden. Elke man en muis op dit schip moet honderd keer beter zijn best doen. Bergrepen?! Arrr!
Zwartb en Barrbaard: Ja Kapitein, Arrr. *(heel zachtjes uitgesproken, de Kapitein kijkt ze aan en ze zeggen het nu als echte piraten)* ARRRR!
Goudbaard: Goed, waar is Pien Piraat. Ah, daar ben je. Kom mee, we gaan de kaart nog eens bestuderen. Ik kan dit stelletje garnalen niet meer zien. Arrr.
Pien: ARR!
Barrbaard: Garnalen? Wij? Dat zijn pas garnalen. (Wijst naar het publiek) Arrr en nog lelijke garnalen ook!
Zwartbaard: Wel alle flessen met zeur! Hou nou toch even je baai. Wat moeten we nou? We hebben overal gezocht.
Barrbaard: Ja, en je hebt nog steeds niets gevonden.
Zwartbaard: Ik heb nog niets gevonden? En jij dan? Jij doet al helemaal niks, behalve flessen Choco drinken.
Barrbaard: Ha! En dat bevalt me prima. Dat reglement, dat bestaat helemaal niet.
Allen: Ssst.
Barrbaard: Wat nou, ssssst. Zijn jullie soms bang voor die ouwe zwaardvis?
Allen: Ssssst.
Pluisbaard: Stil nou Barrbaard, als hij je hoort dan wordt je vissenvoer.
Zwartbaard: Arrr, laat hem maar schreeuwen. Ha, dan zijn we snel van hem af.
Barrbaard: Dat zou je wel willen, hè. Jij, jij, op hol geslagen zeepaard....
Vlasbaard: Kom op baas, maak je niet zo druk.
Baardless: Ja, denk aan je bloeddruk.

(cd2)

Scène 2: Piratenregels

De groep splitst zich in 2 groepen. Elk op een ander deel van het schip. De ene groep is de Boekaniers bestaande uit: Zwartbaard, Barbarossa, Krentebaard, Grote Pier, Trouwhand, Lint en Strik, Prikbaard, Hannes en Pien. De andere groep bestaat uit de Vrijbuiters, bestaande uit: Barrbaard, Pluisbaard, Baardless, Vlasbaard, Jatmans, Grijpgraag, Pier en Aad, Plakbaard.

De piraten die later de Geuzenrollen spelen verdelen zich over de twee groepen.

Na elke zin een grote slok Choco:

Zwartbaard: Daar heb je ook helemaal niets aan, aan die Haaibaai. Als er een groep piraten zijn die het reglement zouden kunnen vinden, dan zijn wij dat. De Boekaniers! ARRR!
(Slok)

Barrbaard: Denk aan mijn Bloeddruk?! Die kwallen daar lopen maar achter de Kapitein aan. Sjonge, jonge. Het lijken wel hondjes. Zo leeft een piraat toch niet. Je bent pas een piraat als je net als ik een Vrijbouter bent! ARRR! (Slok)

Barbarossa: Kijk ze daar nou staan. Altijd lachen ze ons uit. (Slok)

Pluisbaard: Kijk dan, ze hebben altijd van die serieuze blikken. (Ze doen het na en lachen)
(Slok).

Krentebaard: Ja, ze doen maar wat. Ze houden nooit rekening met elkaar. (Slok)

Baardless: Ze willen ook altijd alles samen doen. Gek wordt je ervan. (Slok)

Hannes: Dat klopt, en als er wat is dan moet het uitgevonden worden (Slok)

Vlasbaard: En als er wat is dan wordt het eerst uitgezocht! (Slok)

Prikbaard: De Kapitein heeft toch duidelijk verteld wat de regels zijn. (Slok)

Plakbaard: Ze willen gewoon de beste jongetjes van de klas zijn. (Slok)

Grote Pier: Ze kijken neer op onze piratenregels. (Slok)

Jatmans: En dan hebben ze van die piratenregels. Ha! Of je die nodig hebt. Zonder is veel beter. (Ze lachen en slok)

Trouwhand: Zonder die regels zouden we geen echte piraten zijn, alleen maar een stelletje platte dieven. Wij zijn veel beter dan dat. Arrr! (Slok)

Grijpgraag: Een e-e-e-echte piraat heeft geen regels, we-we-we doen wat we willen! Arrr.
(Slok)

Boekaniers: Een Boekanier is in hart en nier, een echte piraat! ARRR! (Slok)

Vrijbuiters: Wij Vrijbuiters leven als echte flierefluiters. En dat is een piraat! ARRR! (Slok)

De Kapitein en Pien komen uit de hut. Ze kijken omhoog naar de lucht. Iedereen kijkt naar de twee.

Goudbaard: Zo maatjes, het is bijna acht uur. Tijd voor bed! Lichten doven!

Allen: Nu al naar bed? Ahh, mogen we nog even opblijven?

Goudbaard: Opblijven?! Jullie weten de regels. Kom allemaal hier bij me zitten!

Allen: Ja Kapitein! Arrr!

Goudbaard: Het is alweer een tijdje geleden, maar ik geloof dat ik het jullie weer even moet helpen herinneren. Op mijn boot gelden maar een paar regels. Let op, hansoppen. Een klein verhaaltje voor het slapen gaan!

Pien: Hè, jongens. Komen jullie eens dichterbij. Dan verstaan jullie de Kapitein goed.

Goudbaard: Luister goed, jullie schurftige schoften. Het is vele manen geleden dat ik als piraat begonnen ben. Ik ben niet voor niets de meest gevreesde piraat die de zeven zeeën bevaart. Ik wil geen gedonder op mijn boot. Daarom vertel ik jullie kwallenkoppen hoe ik het op mijn schip wil hebben!

Allen: (Piratenkreten)

Goudbaard: Pien, het boek.

Pien: Regel 1: Vechten.

Allen: (Piratenkreten)

Pien: Niet vechten!

Vlasbaard: Hè.....

Goudbaard: Het schip is veel te klein, je valt zo overboord. Je raakt een been kwijt en het is een hele goede manier om een oog kwijt te raken, nietwaar Hannes?

Hannes: Ehmm, jazeke Kapitein.

Goudbaard: Als je ruzie hebt vecht je het op het land uit. Duidelijk? Arrr.

Allen: Ja, Kapitein. Arrr.

Pien: Regel 2: Gokken.

Allen: Jaaa leuk. (Piratenkreten).

Pien: Niet Gokken!

Grijpgraag: Ahhh?
Goudbaard: Bewaar je geld voor als je een oude piraat bent. Je hebt het dan hard nodig!!
Allen: Ja, ja das waar.
Pien: Regel 3: Stemmen! Over elke beslissing wordt gestemd. Meerdere stemmen gelden. Dus als we echt iets niet willen dan gebeurt het niet.
Goudbaard: En de schatten en rijkdommen verdelen we eerlijk. Iedereen krijgt evenveel.
Allen: (*Piratenkreten*)
Pien: Regel 4: acht uur naar bed!
Allen: Ah!
Pien: Het piratenleven is zwaar en vermoeiend. We kunnen niet plunderen en schatten zoeken als we te moe zijn!
Goudbaard: En alle vuren en kaarsen moeten gedoofd zijn voordat we gaan slapen. Niemand van jullie wil gebarbecued worden!
Allen: ARRR!

Barrbaard steekt zijn hand op.

Goudbaard: Wat?
Barrbaard: Wat gebeurt er als we de regels niet uitvoeren? Worden we dan vroeg naar bed gestuurd met een pak op onze broek? HAHAHAAAAHA!
Goudbaard: Nee! (*Heel spannend vertellen*) We verbannen je.... Je wordt op een onbewoond eiland gezet. Je krijgt geen water om te drinken. Geen brood om te eten. We laten je helemaal alleen achter met een fles Choco en een geladen pistool. De keus is aan jou. Je kunt langzaam sterven van de honger of je drinkt heel snel die fles Choco leeg en BANG!
Barrbaard: Zo! Dat is tenminste een straf! Hahahaha. ARRR!
Pien: Bijna acht uur Kapitein.
Goudbaard: Zo maatjes, doof de kaarsen. Oogjes dicht en baaien toe. Welterusten.
Allen: Welterusten Kapitein.

(cd3)

Ze zoeken allemaal een slaappleatsje. De kaarsen gaan uit. Ze mompelen elkaar welterusten, gapen, beginnen een beetje te snurken enz.

Lied 2: Mama

Slapen gaan bij volle maan
Dat is niet zo snel gedaan.
Het varen op zee
Dat valt echt niet mee
Altijd Plund'ren
Altijd vechten
Altijd de sterkste zijn
Soms is een piraat
niet zo goed in staat
om te denken aan vroeger
Aan Mama
Aan Mama

Haar zachte handen
en gele tanden
Als ze je lachend aankijkt
Haar grote boezem
en lippen rood
Je kruipt bij haar op schoot
Lieve mama, ik mis je
Ik heb het nooit gezegd
Ik hou van jou
En ik fluister je naam
Vlak voor het slapen gaan
zacht naar de volle maan
Mama

Slapen gaan bij volle maan

dat is niet zo snel gedaan
We zijn altijd stoer
Gevaren op de loer
Hup verbannen
Hop kielhalen
Planklopen is een toer
Soms is een piraat
Niet zo goed in staat
Om te denken aan vroeger
Aan Mama
Aan Mama

Haar strenge blikken
en vingertikken
als je weer eens iets fout deed.
Haar eindeloos geduld
haar geloof in
jouw onschuld
Lieve mama, dank je wel
Ik heb het nooit gezegd
Ik hou van jou
En ik fluister je naam
Vlak voor het slapen gaan
zacht naar de volle maan
Mama

Wat ik vooral nog weet
Is het slaapliedje
dat ze voor ons deed.

(Het lied verandert naar een slaapliedje)

Het is goed,
slaap maar zacht
De maan houdt de wacht
en de sterren in de nacht
zingen zacht
Het is goed
Je bent moe
Doe je oogjes maar toe
Het is goed
Je bent moe
Doe je oogjes maar toe

Muziek wordt steeds zachter en we horen de piraten snurken.

Scène 3: Het spookt

Aad: Hè, Pier?
Pier: Mmmmm?
Aad: Pier, slaap je al?
Pier: Nu niet meer, Aad.
Aad: Oh.
Pier: Wat is er?
Aad: Niets, ik kan niet slapen.
Pier: Oh, waarom niet?
Aad: Ik mot steeds aan de Kapitein denken.
Pier: Oh.
Aad: Wat nou als hij het reglement van de Gesel van de West niet ken vinden? Wat gebeurt er dan, Pier?
Pier: Ehm, dat weet ik ook niet Aad. Ik denk dat Barrbaard dan de macht over wil nemen. Dan hebben we gewoon een ouwerwetse mouterij op het schip, wat ik je brom.
Aad: Ja, ja, dat denk ik ook, Pier. Dat denk ik ook.
Pier: Sst stil, daar heb je de Kapitein.

Pier en Aad doen net of ze slapen en de Kapitein loopt voorbij. Hij controleert of iedereen slaapt.

Goudbaard: Mooi, ze slapen. Oh mama, ik ben het zoeken zo moe. Als het zo doorgaat, dan wijs ik gewoon iemand aan die mijn opvolger kan worden. De mannen worden steeds onrustiger. Ik voel het aan mijn oude botten. Het duurt niet lang meer of ze beginnen te muiten. Opa, jij smerige schimmel, geef me een aanwijzing!..... Weer niets. Elke volle maan sta ik klaar, maar jij houdt je stil. Arrrrr. Wat een gezever, gezwam en gezeur. Grote kolder, dikke rimram, lariekoek. Dat is het!

(cd4)

Opeens begint er van alles te schudden en om te vallen op het schip. Iedereen maakt heel zacht spookgeluiden en het waaien van de wind. We horen het geluid van donder en zien de bliksem. Opeens verschijnt de Geest van de Gesel van de West.

De Gesel: Wat hoor ik daar? Gezever. Gezwam. Gezeur. Kolder, Rimram, Lariekoek. Maak de familie niet te schande, Goudbaard!
Goudbaard: Opa?
De Gesel: Ja, ik ben het. De Gesel van de West! Opa, voor jou, jongen....
Goudbaard: Opa, ik heb vele manen op je gewacht. Mijn botten zijn moe en stram. Ik heb nog een laatste aanwijzing nodig. Je kwam maar niet en toen ben ik zelf op zoek gegaan.
De Gesel: Ja, jongen. Geduld hebben zit niet in de familie.

Alles op het schip rammelt weer.

De Gesel: Luister en luister goed. Jij kwallenkop. Ik vertel je precies wat je weten moet om je opvolger te vinden. Op één van mijn lange reizen, voer ik aan op een kleine haven in een mooi stadje. Daar ben ik aan wal gegaan en ben bevriend geraakt met een stel Geuzen. Vrolijke wildebrassen. Ze zouden zo piraat kunnen worden. Een aantal van hen gingen ook met me mee. Op een eilandje daar in de buurt heb ik de sleutel van de kist verstoppt. Eerst zal je de sleutel moeten vinden en met die sleutel kun je de kist openen waar het reglement in zit. Op het reglement staat precies beschreven hoe je je opvolger kunt vinden.
Goudbaard: Alle haaiantanden nog aan toe zeg, kunt u het me gewoon niet vertellen? U bent er nu toch.

Weer rammelt alles op het schip.

De Gesel: Nee, jij schuimkraag, zo makkelijk gaat dat niet. Je zult nog deze belangrijke test moeten doorstaan voordat je je botten kunt laten rusten, Arrr. Mijn tijd is bijna op. Neem deze kaart en volg de aanwijzingen op, Arrrr. Vaarwel, mijn jongen. *(Hij verdwijnt)*
Goudbaard: Dag opa. Bedankt! Arrrr.

De Kapitein loopt nadenkend weg met de kaart in zijn hand. Terwijl hij weg loopt zijn alle snurkgeluiden weer te horen. Zodra hij uit het zicht verdwenen is stoppen de snurkgeluiden meteen.

Aad: Pier, zag je dat?
Pier: Ja Aad.
Vlasbaard: D-d-d-d-dat was de Gesel van de West.
Hannes: Hoe kan dat nou? Die is al lang dood.
Allen: SSSSt
Trouwhand: Niet hardop zeggen?
Hannes: Wat? Dat hij dood is?
Allen: Ssst.
Trouwhand: Precies, je wilt toch niet dat ze straks een vloek over ons uitspreken.
Hannes: O! Nee, ik zeg niets meer.
Plakbaard: Zou de Kapitein nou eindelijk weten waar we naar toe moeten?
Baardless: Dat mot wel, hij heeft nu een kaart gekregen van die ouwe. Daar zal het heus wel op staan.
Grote Pier: Ja, Arrr. Waarom zou hij anders met zijn rammelende botten ons bootje bezoeken? Hèhè.
Krentebaard: Voelden jullie ook het schip schudden. Alle potten en pannen in de kombuis vlogen alle kanten op!

Alle piraten beginnen door elkaar te praten wat ze allemaal gezien hebben en beleefd. Met flink veel Arrrr kreten ertussendoor.

Krentebaard roept: Maar we zijn er nog jongens, dat verdient een slok Choco! Arrrr.
Allen: Arrrr! *(Nemen een grote slok, daarna even stilte. Ze kijken elkaar even aan)*
Strik: Ik was trouwens echt helemaal niet bang, hè!

Alle piraten roepen om het hardst dat ze ook niet bang waren.

Krentebaard: We zijn er nog jongens, dat verdient een slok Choco! Arrrr.
Allen: Arrrrr! *(Nemen weer een grote slok en vallen weer even stil)*
Zwartbaard: Alle flessen met zeur! Kijk eens naar de zon. Die staat al weer aan de hemel. Kom op, maatjes. Werk te doen! Dit bootje vaart niet vanzelf. Arrrr!
Allen: Arrrr. *(Opgelucht beginnen ze aan hun klusjes, denk aan dezelfde verdeling bij de opkomst)*

Tijdens de klusjes zoeken Barrbaard, Pluisbaard, Vlasbaard, Jatmans, Grijpgraag, Plakbaard elkaar op. Als er tijdens het volgende gesprekje iemand langsloopt, stoppen ze met praten en gaan ze snel verder aan hun klusjes of fluiten een deuntje of nemen een slok, enz. Ze doen zo 'onopvallend' mogelijk.

Barrbaard: Ik kan jullie dit vertellen, maatjes. Ik ben het zoeken goed zat! We zoeken niet eens naar een schat!
Pluisbaard: Nee, dat is waar, baas. Het is alleen maar een stom papiertje.
Plakbaard: Als we het hebben weten we niet eens wat er op staat. We kunnen niet eens lezen. Hahahahaha.
Barrbaard: Dat papiertje zorgt er niet voor dat we rijk worden! Arrr! Ik begin me echt af te vragen of de Kapitein zijn verstand begint te verliezen.
Jatmans: Pas op, straks horen ze je...
Pluisbaard: Op dat papiertje staat toch wie de volgende Kapitein moet worden van de Woeste Baarden?
Plakbaard: Ja, dat zeggen ze.
Barrbaard: Toch vind ik het gezeur van een drachtige zeekoe. Hij moet gewoon iemand aanwijzen als zijn opvolger.
Vlasbaard: Ja, maar wie dan?
Barrbaard: Dat is toch duidelijk?
Vlasbaard: Bedoel je Zwartbaard?
Barrbaard: Nee, manke octopus, wie op dit schip heeft nou de meeste moed en ervaring? Wie heeft de meeste schepen gekaapt en geënterd? *(Hij kijkt ze aan, maar ze kijken verward naar elkaar)* Ik natuurlijk! Addergebroed!
Allen: Oh ja, natuurlijk baas. Jij natuurlijk. Ja, dat wisten we wel. Echt waar.

Barrbaard: Ik ben tenminste een echte piraat. De Kapitein durft geen knopen door te hakken. Ha! Als ik Kapitein was dan had ik gewoon iemand aangewezen. Zoals mijzelf!
Grijpgraag: Waarom moet het zo nodig met dat reglement van die ouwe Gesel? Z-z-z-ze zeggen dat de opvolging van het schip v-v-v-via het reglement m-m-moet gebeuren. A-a-anders wordt het schip v-v-v-v-ervloekt.
Allen: Vervloekt?
Grijpgraag: J-j-j-ja, het zal geen haven m-m-m-meer bereiken. En de m-m-mannen zijn gedoemd op z-zee te blijven.
Plakbaard: Wat een onzin, dan spring je toch gewoon van het schip als je in de buurt van land bent?
Grijpgraag: J-j-jja, maar dat is het hem nou net, door de v-vloek is het schip niet meer te besturen. Hij vaart zichzelf. J-j-je komt dan niet meer in de buurt van land.
Vlasbaard: Maar hoe kom je dan aan eten en water?
Grijpgraag: D-d-dat gaat o-o-o-op. Alle bemanningsleden g-g-gaan dood.
Barrbaard: Kom, jij hebt te diep in de Choco gekeken. Daar geloof ik helemaal niets van! Arrr.
Grijpgraag: K-k-k-ken je het schip de V-v-vliegende Hollander?
Pluisbaard: Dat spookschip?
Grijpgraag: Z-z-ze zeggen dat er precies hetzelfde is gebeurd met die Kapitein.

Even zijn ze stil

Jatmans: Heeft iemand dat spookschip wel eens gezien?
Vlasbaard: Niet dat we weten. Ze zeggen dat die ouwe Hannes hem gezien heeft en dat hij van schrik zijn oog heeft uitgestoken.
Jatmans: Welnee, dat is in een gevecht gebeurd. Hij maakt er een stoer verhaal van, maar ik was er zelf bij. Hij huilde als een baby toen hij zijn oog op het dek zag liggen. Hahahahaha.
Barrbaard: Pff, er moet wat gebeuren.
Allen: Wat dan?
Barrbaard: Waarom nemen wij het schip niet in handen, maatjes?
Vlasbaard: Dat is wel muiterij, baas.
Pluisbaard: Ja, dan is er geen weg meer terug.
Barrbaard: Nou en? Zijn jullie nou zo week als kwallenbillen? Ik wil varen, op zoek naar schatten! Daar zijn we piraten voor geworden! Arrr.
Grijpgraag: H-h-hoe dan?

Even nadenken

Barrbaard: We verzamelen wapens en zoeken uit wie met ons wil varen. Bij het eerste het beste onbewoonde eiland laten we de Kapitein met zijn trouwe piraten achter. *(Zegt de volgende zinnen op zelfde manier als Kapitein Goudbaard heeft gedaan)* Ze krijgen geen water om te drinken. Geen brood om te eten. We laten ze helemaal alleen achter met een fles Choco en een geladen pistool. De keus is aan hen. Ze kunnen langzaam sterven van de honger of ze drinken heel snel die fles Choco leeg en BANG!

Allen lachen hard.

Barbarossa: Wat zijn die daar nou de hele tijd aan het doen?
Zwartbaard: Ik weet het ook niet, maar het ziet er niet goed uit. Strik, Lint!
Strik en Lint: Ja?
Zwartbaard: Zie je die mannen daar smoezen?
Strik en Lint: Ja.
Zwartbaard: We vertrouwen het niet. Het lijkt er veel te veel op dat ze snode plannen aan het bedenken zijn. Luister ze af!
Strik en Lint: Ja, doen we.
Barbarossa: Dat is een goeie van je, ik vertrouw ze voor geen Florijn!
Zwartbaard: Ik ook niet. *(strijkt langs haar baard)* Ik ook niet.

(cd5) Strik en Lint sluipen naar de groep die druk met elkaar aan het fluisteren zijn. Zodra ze in de buurt zijn zegt:

Barrbaard: Goed, zo doen we het! Kom we gaan benedendeks.

Strik: Oh alle flessen met zeur. Ik heb niets gehoord. Jij?
Lint: Nee, ik ook niet.
Strik: Ze waren wel een plan aan het bedenken.
Lint: Dat denk ik ook. Kom snel de anderen waarschuwen.

De Boekaniers verzamelen zich bij elkaar.

Zwartbaard: En? Hebben jullie wat gehoord?
Strik: Nee.
Lint: Het enige wat ik ze hoorde zeggen was: "Goed, zo doen we het!". Meer niet.
Strik: We waren te laat.
Grote Pier: Het klinkt wel alsof ze iets van plan zijn.
Trouwhand: Als dat stelletje kwallen iets van plan is, komt er nooit iets goeds van.
Prikbaard: Wat zijn ze dan van plan?
Zwartbaard: We hebben allemaal gezien dat de Kapitein een nieuwe kaart heeft gekregen. Grote kans dat ze denken dat daar een schat op staat. Die willen ze helemaal voor zichzelf alleen hebben. Barrbaard aast altijd op goud.
Krentebaard: Dat moeten we aan de Kapitein vertellen.
Barbarossa: Die heeft al zo veel aan zijn hoofd. We kunnen hem ook helpen.
Prikbaard: Ja, we houden ze gewoon heel goed in de gaten en ondertussen proberen we de kaart in veiligheid te brengen.
Grote Pier: Dat is een goeie. Ik let op ze. Zorgen jullie ervoor dat de kaart in veiligheid gebracht wordt.
Zwartbaard: Dat doen we. Arrrr!